

Smørblomsternes verdens-rundrejse – September 2023.

Vi begyndte i København, hvor vi konsulterede et turistbureau, der sagde prøv:

- En tårntur – Rådhusstårnet, Rundetårn, Marmorkirkens tårn, Frelserkirkens tårn, Det gyldnetårn og fyrværkeri
- Og/eller husk at slappe af, bare nyd København!
- Du kan f.eks.
- spise pizza i Kongens Have, Smørrebrød i Nyhavn
- slentre i Tivoli
- gå langs havnen og broerne
- spis stegt flæsk og persillesauce
- besøg julemarkeder
- gå på museer

XXXXXXXXXX

Vi kom til Paris – byernes by, hvor der er Tour de France opløb på den mest berømte boulevard. Man kan tage en sejltur på Seinen med en kurv med baguette, ost og vin. Sommer – Sol og kærlighed.

XXXXXXXXXX

Vi ankom til Barcelona med cruise-liner. Vi tog på sightseeing med on/off bussen, hvor vi stod af på Ramblaen – det hyggelige strøg midt i Barcelona – hvor de blandt andet sælger kanarifugle. Vi hoppede på bussen igen og kørte op til Park Guell – Gaudi's fantastiske park. Op i bussen igen og forbi "La Sagrada Familia" – den ufærdige katedral midt i byen. Så blev vi sultne og fandt et hyggeligt sted ved stranden, hvor vi spiste paella og drak sangria. Dagen efter tog vi til Andalusien og så tyrefægtning for man kan ikke se tyrefægtning i Barcelona. Vi havde en skøn tur – VIVA ESPANA !

XXXXXXXXXX

En speciel tur til Rom, Annette kom til Rom uden penge. Efter 4 dage kom der penge fra Danmark. Heldigvis var turen uden børn, så ferien blev en anderledes oplevelse. Vi kan anbefale at bo på kloster i Rom, et skønt sted i den gamle by, hvor der er nemt at komme til de spændende seværdigheder, som f.eks. Trevifontænen, Forum Romanum og Pantheon ligesom Colosseum. Man fornemmer i den grad historiens vingesus. Husk at vælg en lokal italiensk restaurant hvis du skal have risotto, ellers bliver du skuffet. Vi kan alle anbefale Rom, har du ikke været der, så tag af sted straks.

XXXXXXXXXX

Efter en lang flyrejse blev vi ved ankomsten mødt af en asiatisk monsun, og efter nogen tid åbnede himlen sig og vi fik en fantastisk solskinsdag. Og sol er lige os – så vi tog til nærmeste golfbane ved den kinesiske mur, hvor vi mødte Nanna og Emily. Miss Sunshine var der også! Vi spillede fantastisk golf, 1 hole in one, masser af birdies, tja vi havde en lykkelig Buddha med. Vi sluttede af med en skøn middag og rigtig meget Rosé til den tørre gane. Nu skal vi skynde os for flyet til Rio flyver snart og karnevallet vil vi ikke gå glip af.

XXXXXXXXXX

Kære jer. Vi er nu efter mange timers flyvning landet i Mexico City. Vi er sultne og tørstige og vi vil finde en restaurant med tacos og tequila. I morgen tager vi bussen videre til Peru, hvor vi skal se Inkaernes Machu Picchu som er 2057 m højt over Uru Bamba dalen.

Dag 5: På vores bustur har vi mødt mange skønne og farverige mennesker. Bl.a. Hector som spillede panfløjte og solgte billige alpaca uld trøjer. I Panama kanalen så vi et kæmpe Mærsk skib.

Dag 7: Nu forlader vi Peru med deres skønne kvinder som går med høje hatte og bærer deres børn i slynger på ryggen. Vi tager øst på mod Rio de Janeiro. Vi mødte Pablo Escobars efterkommere og de eskorterede os ind i Brasilien med en masse gaver, som vi skulle aflevere til deres venner.

Dag 10: Vi har lejet en bil, så vi kunne komme op til Kristus statuen. Heldigvis havde den aircon for her er sindssygt varmt. I morgen starter karnevallet og når vi har set det smider vi os i en strandstol på Copacabana.

Hasta la vista baby! knus fra Birgit, Gitte, Lone og Jeanette.

XXXXXXXXXX

Første Disneyland åbnede i Californien i 1955. Det var lidt kedeligt, så vi kørte videre over Golden Gate. I Napa Valley laver de dejlig vin i alle farver og vi smager dem alle. Californien bliver kaldt for the golden state og hovedstaden hedder Sacramento. "skide være med det" siger Susanne, efter al den dejlig vin. Vi sluttede dagen i death Valley med en golfbrunde, hvor vi brændte banen af. Derefter smuttede vi på Venice Beach hvor vi surfede og førte os frem. Så blev vi spottet og røg direkte videre til Hollywood som højt betalte modeller. Resten af historien kender I.

XXXXXXXXXX

Efter vi landede i Kennedy lufthavnen tog vi direkte til Empire State Building for at danne os et overblik over byen. Her mødte vi Meg Ryan og Tom Hanks, der var ved at optage film nr. 2 til "Sleepless in Seattle". Derfra tog vi til Central Park hvor vi hyrede en hestevogn hvor Carrie sad med Mr. Big. De var ved at etablere en golfbane i Central Park som vi fik lov til at teste. Vi var så gode at vi fik 4 statuer af os sat op og dem kan I tage over og se. Vi er lige ved siden af Tiger Woods og Phil Mickelson. Turen gik videre på cykel og båd til Frihedsgudinden hvor vi fik en Aperol i restauranten. God nat herfra og god tur.

XXXXXXXXXX

Vi sad i flyet fra N.Y. Vi havde fået rigelig med drinks i flyet, da vi sad på 1 class. Vi sad i bussen da Connie og Linda pludselig hoppede af, da de ville prøve pariser hjulet. Lis og Bettina blev enige om at vi ville til Tower Bridge med en hængelås fra Smørblomsterne. Vi mødte 2 lækre fyre vi antastede. Desværre var de civilt politi, og vi blev anholdt. Ringede til Connie og Linda, der havde mødt 2 lækre franskmænd og gået på pub. De havde desværre ikke tid eller overskud til at hjælpe. I dag er Connie og Linda gift med engelske mænd og Lis og Bettina sidder stadig i fængslet.

XXXXXXXXXX